



Thinking Day-budskap 2018

Kära gillescoutvänner!

I dag firar vi en mycket viktig dag för oss alla – dagen då våra grundare föddes. När vi ser tillbaka på många år av scoutverksamhet ser vi vad en man och en kvinna har gjort för att omforma denna värld.

Som scouter fick vi en möjlighet, och samtidigt en utmaning, från våra grundare att göra denna värld bättre. Titta tillbaka i ditt land, minns de personer som ledde dig in i scoutrörelsen, se vad de har bidragit med och se vad du har gjort för att omforma samhället.

När vi firar våra grundares födelsedag är det viktigt att vi minns att våra grundare gav oss ett syfte att leva för, och ett syfte att lyfta oss till en annan nivå där det gäller att lämna denna värld en smula bättre än den en gång var. Det uppmanar oss att se oss vida omkring, så att vi kan se högre för att ändra denna värld.

När vi firar denna dag ska vi alltid komma ihåg att våra grundare uppmanad oss att se oss vida omkring och minnas att de de lämnade till oss för att göra denna värld bättre. Det är en stor utmaning, och samtidigt en stor möjlighet, för oss att göra det vi kan för att världen ska må bra – en insats som varar. Kom ihåg att detta kräver att vi engagerar oss helhjärtat när vi har en möjlighet att göra det.

När vi firar våra grundares liv kan du göra det till din dröm att leva ett stillsamt och insatsfullt liv. Kom ihåg detta:

”Det storartade som slår dig när du ser dig tillbaka är hur snabbt det har gått och kort vår livslängd på denna jord är. Den varning man kan ge är därför att det är bra att inte slösa bort den på saker som inte räknas i slutändan, men att det å andra sidan är bra att inte ta livet alltför allvarligt, som en del tycks göra. Gör det till ett lyckligt liv medan du har det. Det är där möjligheten till framgång finns för var och en.”

”Se dig vida omkring, och även när du anser att du ser dig vida omkring – se än vidare!”

Jag önskar er ett trevligt firande!

Mathius Lukwago
Ordförande
ISGFs Världskommitté